

# nieuwsbrief

## Bijbelverhalen

Komende zondag begint de Advent; de periode waarin we toeleven naar het Kerstfeest. Kerst, het feest waarin we de geboorte van koning Jezus vieren. Ook in de Bijbelverhalen werken we daar op aan; deze en volgende week vertellen we de geschiedenis van Samuel uit het gelijknamige bijbelboek, met als thema's *uitgekozen* en *luisteren*. Samuel zalft de eerste koning, Saul, die later wordt opgevolgd door David uit Bethlehem. Dat is de stad waar Jozef en Maria naar toe moeten omdat zij van David afstammen en daar wordt Jezus geboren.

## Sinterklaas

Het was een leuk gezicht vorige week, om de kinderen van groep 5 t/m 8 hun lokaal uit te zien komen, net nadat ze lootjes hadden getrokken. Alleen dat al zorgde voor spanning en opwinding. Het is de bedoeling dat er een cadeautje ter waarde van ongeveer € 5,00 wordt gekocht, dat dit verpakt wordt in een surprise en er een gedichtje van minimaal 6 regels bij wordt gemaakt.

Vanavond komen de Pieten langs, dus morgenochtend weer een gezellige start ☺.

Op woensdag 5 december verwachten wij de Sint op school. We willen alle kinderen de gelegenheid geven de aankomst bij onze school goed te zien. Tegelijkertijd willen we natuurlijk dat dit veilig gebeurt. Om die reden zullen de kinderen van de bovenbouw zich ontfermen over de kleuters. Bijkomend voordeel is van pedagogische aard: als kinderen van groep 7 en 8 een zorgtaak hebben, voelen ze geen aandrang om stoer te gaan doen. Zo bezien is dat 'zorgen voor' iets wederkerigs! Om dit logistiek soepel en snel te laten gebeuren, verzamelen we de kleuters in de speelzaal en daar worden zij opgehaald door een bovenbouwer. We vragen de ouders die de intocht willen meemaken even buiten te blijven wachten en dus niet mee naar binnen te gaan. Ook niet om de tas binnen te zetten; de kleuters kunnen dat heel goed zelf. U kunt zich voorstellen dat het erg vol en onoverzichtelijk wordt wanneer van 59 kleuters ook de ouders mee naar de speelzaal gaan.

Ook de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen deze morgen zelfstandig naar binnen.

Wanneer de leerlingen na de intocht naar binnengaan kan Sint buiten even aandacht geven aan de jonge kinderen die nog niet op school zitten. Blijf dus gerust even hangen met uw peuter!

De groepen 3 en 4 hebben wel gewoon gym deze ochtend, maar de tijd van groep 3 is verschoven. Deze kinderen starten dus eenmalig niet in de Biezen, maar op school.

## In het kort

- De eerste schoonmaakavond is achter de rug. Dank aan de ouders die voor deze klus naar school kwamen!
- De Actie Schoenmaatjes is ook weer afgerond. De Ouderraad kon gisteren 101 schoendozen weg brengen. Fijn dat er evenzoveel kinderen elders in de wereld blij gemaakt kunnen worden met de dozen van onze kinderen.
- Donderdag 6 december is er voor het team een studiedag. We krijgen o.a. een inspiratieworkshop *Teach like a champion 2.0*, waarmee de nieuwste technieken om bijv. de aandacht vast te houden worden besproken.
- Woensdag 12 december komt de gebedsgroep bij elkaar; om 8.30 uur in het directiekantoor. Welkom, ook als u nog nooit eerder aanschoof!
- Ik meldde het al in de vijfde nieuwsbrief, maar herhaal het voor de zekerheid nog even: op donderdag 20 december vieren we Kerst met de kinderen. We zijn dan om 12.00 uur uit en verwachten de kinderen om 17.25 uur weer terug op school. Tussen 17.30 en 18.30 uur wordt dan het kerstdiner gehouden.
- Een hartelijk welkom aan Jens de Jong en Mikotaj Bartnik, die zijn begonnen in groep 1/2b; een heel mooie schooltijd toegewenst!

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 13 december.

Namens het team, Gerda Figee