

Nieuwsbrief

Bijbelverhalen

Licht en donker is deze week het thema bij de Bijbelverhalen, als we o.a. vertellen over Petrus, die ontkent dat hij een leerling van Jezus is, uit angst dat ook hij wordt gearresteerd. Ook vertellen we over Pilatus, die geen schuld ziet bij Jezus, zelf zijn handen in onschuld wast, maar hem toch laat kruisigen, uit angst voor de reactie van het volk. Volgende week is het thema *Met eigen ogen* en dan vertellen we over de opstanding van Jezus. Wat een zakelijke zin, als ik dat zo type! Toch schuilt hier een hele wereld achter; onze geloofswereld. De dood is niet het laatste: na de nacht komt er een nieuwe dag.

Ik vind het Bijbelse beeld van de graankorrel altijd mooi. Als een graankorrel in de aarde valt sterft deze, maar daar ontstaat een nieuwe aar uit, nog veel mooier dan die ene korrel. Andere vergelijkingen die we wel eens voor de kinderen gebruiken zijn die van een kastanje. Als die afsterft in de grond kan er een reusachtige boom uit voortkomen. En een rups; die leeft na verloop van tijd niet meer, maar daar komt een prachtige vlinder voor in de plaats.

De betekenis van Pasen is heel persoonlijk. Voor gelovigen betekent het dat het leven na de dood bij God verder gaat, in welke vorm dan ook. Geweldig om dat aan de kinderen mee te kunnen geven bij de Paasviering. Voor mijzelf ook een belangrijk houvast in mijn ziekte. Ik wens u allen nu alvast mooie Paasdagen toe.

Paasviering

Donderdagmiddag vieren wij met de kinderen, het team, ouders en grootouders het Paasfeest en iedereen die dit met ons wil mee vieren wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn. De aula is te klein voor ons allemaal en daarom mogen we de kerkzaal van de Zijdekerk gebruiken. Dat wij daar 'om niet' terecht kunnen, waarderen we zeer!

De viering is opgebouwd rondom kleuren. Elke groep doet iets met een bepaalde kleur en het zou mooi zijn wanneer kinderen iets in hun kleding hebben van de kleur van hun groep. Als dat niet lukt, is dat natuurlijk geen probleem, maar als het wel makkelijke te realiseren is, dan is dat leuk.

Het gaat om de volgende kleuren:

- 1/2a: blauw
- 1/2b: wit
- 1/2c: paars
- 3: groen
- 4: rood
- 5: oranje
- 6: bruin
- 7: geel
- 8: roze

Ook het schoolorkest speelt weer een rol; mooi. Wij lopen 's middags met de kinderen naar de Zijde, waar we om 13.15 uur willen starten met het feest. We vragen u om pas naar binnen te gaan nadat de kinderen zijn gaan zitten. De kinderen zitten voorin, bij elkaar. We verwachten dat de viering tussen 14.15 en 14.30 uur is afgelopen en u mag uw kind vanaf de kerk meenemen naar huis. De kinderen van groep 1, 2 en 3 blijven in de bank zitten, zodat zij niet gaan dwalen en u hoeft niet te zoeken waar uw kind is. De medewerkers van het Tuinhuis zullen de kinderen ophalen bij de kerk. Alleen deze kinderen mogen op de heenweg hun fiets meenemen vanaf school lopende naar de kerk. De kinderen die niet vanuit de kerk naar huis gaan, lopen met de teamleden weer terug naar school.

Sportdag/Koningsspelen (onderstaande tekst werd vorige week al via de mail verspreid, maar we herhalen het voor de zekerheid nog even).

Morgen houden we weer onze sportdag. De kleutergroepen hebben dat gewoon op school, de groepen 3 t/m 8 gaan naar de atletiekvelden van AV'47 aan de Hoogeveenseweg. Voor de groepen 1 en 2 zijn de schooltijden ongewijzigd. De andere kinderen moeten zich om 08.45 uur melden op het atletiekveld. Ouders met kinderen in zowel onder- als midden/bovenbouw, kunnen dus eerst hun kleuter wegbrengen en dan naar de andere kant van Boskoop gaan.

Dat geldt ook voor het ophalen na afloop: om 12.00 uur mag u eerst de kleuters van het schoolplein halen en daarna de kinderen van groep 3 en 4 van het sportveld. Voor hen eindigt de sportdag om 12.00 uur. De leerlingen blijven bij de kantine tot ze worden opgehaald en we begrijpen dat dit voor kinderen met kleuterbroertjes en -zusjes dus later zal worden.

Voor de groepen 5 t/m 8 duurt de sportdag tot 14.00 uur. Ook voor deze dag geldt dat de mensen van Het Tuinhuis de kinderen ter plekke zullen ophalen; wat een service!

De beste voorlezer van Zuid-Holland...

..is Nienke Nagtegaal, leerling uit onze groep 8!

Het is een bijzonder knappe prestatie om provinciaal voorleeskampioen te worden. Hiervoor heeft Nienke het moeten opnemen tegen maar liefst ruim 425 schoolkampioenen uit de provincie. Eerst in de lokale voorronde, daarna in de kwartfinale en vervolgens tijdens de provinciale finale. In heel Nederland hebben meer dan 3.000 scholen hun schoolkampioen opgegeven voor de vervolgrondes in hun provincie.

Wij zijn best wel trots op onze Nienke 😊.

Op woensdag 22 mei zal zij de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd, die gehouden wordt in Schouwburg Amstelveen. Daar zal Nienke het opnemen tegen de andere elf provinciale finalisten.



Ouderbijdrage

Van de helft van de ouders kregen we in de afgelopen weken de ouderbijdrage binnen; dank daarvoor. Ik ben ervan overtuigd dat het grootste deel van de andere helft in de veronderstelling is dat de bijdrage al werd voldaan en dat het geen bewuste keuze is om niet te betalen. In het verleden werd de bijdrage in het najaar gevraagd, nu niet meer. Wat u in het najaar betaalde was voor schoolreisje/kamp en de TSO.

Wilt u zo vriendelijk zijn het even te checken?

Het rekeningnummer van het schoolfonds is NL75RABO 0309.8125.34. De GMR heeft als richtlijn € 30,- per kind vastgesteld, maar de bijdrage is vrijwillig en wij zijn blij met elk bedrag.

Even voorstellen



Mijn naam is Cees de Graaf en na de zomervakantie maak ik, na 25 jaar op de Immanuelschool gewerkt te hebben, de overstap naar de Rehobothschool. Ik stel me graag even aan u voor.

Ik ben geboren in 1968 in Utrecht maar woon al 25 jaar in Waddinxveen. Ik ben getrouwd met Annelies, zij is verpleegkundige in Leiden en samen hebben we drie zoons van 16, 19 en 22 jaar oud. In mijn vrije tijd kook ik graag, zing ik in een kamerkoor en in de weekends ben ik regelmatig langs voetbalvelden of tennisbanen te vinden om wedstrijden van mijn zoons te bekijken.

In mijn basisschooljaren woonde ik in Zoetermeer waar mijn ouders in het onderwijs werkten. Daarna zijn we verhuisd naar Hazerswoude-Dorp waar mijn vader predikant werd. Daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Ik heb de HAVO gedaan op het Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn. En ben daarna in Amersfoort MO-

Theologie gaan studeren. Na twee jaar heb ik de overstap gemaakt naar de PABO in Oegstgeest. In die periode heb ik in Katwijk gewoond. Na vier jaar werd ik gebeld door de bestuursvoorzitter uit Boskoop of ik op de Ichthusschool wilde komen werken. Na een sollicitatiegesprek tijdens het slotfeest ben ik aangenomen en dat jaar ben ik gestart in groep 5. Het jaar erna was een rommelig jaar. Ik werd ingezet als een soort 'vliegende keep'; op de Ichthus-, de Immanuel- en ook op de Rehobothschool.

Na dat jaar ben ik fulltime op de Immanuelschool aan het werk gegaan. Ik ben IB-er geweest, Ict-er en ik werd in 2007 directeur. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Er is in die tijd veel gebeurd. We hebben onder andere een mooie nieuwe school gebouwd. Nu ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik vind het leuk om op de Rehobothschool aan de slag te gaan. Daarnaast heb ik tijd om mijn ervaring bovenschols in te zetten. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten dus graag tot ziens!

Cees de Graaf

Aanmeldingen volgend seizoen

We zijn ook al weer begonnen met het formatieplan van volgend seizoen, ofwel met de vragen: welke groepen gaan we formeren en hoe gaan we het beschikbare personeel inzetten? In dat verband is het voor ons heel fijn als we nu al weten welke kinderen er in de loop van 2019-2020 zullen instromen. Wordt uw kind voor 1 juli 2020 vier jaar, wilt u dan op korte termijn het aanmeldformulier invullen? Deze staat niet op de site, omdat we bij nieuwe gezinnen altijd eerst een kennismakingsgesprek hebben. Vraag dus ondergetekende even om zo'n formulier a.u.b.

Persoonlijk

Gisteren heb ik de zesde en laatste chemokuur toegediend gekregen. Na zo'n dag heb ik een weekje weinig energie en conditie, maar dat is slechts tijdelijk. Ik ben echt dankbaar en blij dat ik weer zo soepel door de kuren heen ben gerold en erg weinig klachten heb gekregen. De tumormarker is inmiddels weer op normaal peil, dus de chemo heeft weer heel goed geholpen. Soli Deo Gloria.

In juni/juli krijg ik in het kader van de experimentele studie nog driemaal een T-celinfusie, maar dat is niet iets om tegenop te zien.

In het kort

- Op 16, 17 en 18 april wordt in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Toch altijd wel weer spannend, al weten onze leerlingen dat ze gewoon hun best moeten doen (net als alle andere dagen in het jaar) en zich verder niet moeten laten opjatten.
- Woensdag 15 mei is het Floreant Soccertoernooi voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8; ik mailde daar vorige week al over. Vanuit groep 3/4 werd al een jongensteam aangemeld, mooi. Voor de andere groepen geldt: graag uiterlijk dinsdag 16 april laten weten of uw kind mee wil doen. Nog mooier is het, wanneer ik hele teams tegelijk aangemeld krijg, zoals bij groep 3/4. Alleen het jongensteam uit groep 7/8 speelt met een elftal, alle andere groepen, ook meisjes 7/8, in een zevental. De teams moeten ook begeleid worden, i.v.m. het aanwijzen van wissels, het halen van vaantjes, limonade en ijsjes e.d. Nog even voor de duidelijkheid: jongens en meisjes spelen in aparte teams. Inschrijving kan alleen als we complete teams hebben, liefst met enkele invallers, en een begeleider.
- In de aanloop naar 4 en 5 mei wordt er in de bovenbouw aandacht besteed aan de tweede wereldoorlog. In dat verband is er vandaag in groep 7 een gastles gegeven door mevrouw Bobeldijk. Deze Boskoopse maakte zelf de oorlog nog mee en zij kan vragen beantwoorden die leven bij de kinderen. Er wordt ook een video vertoond over het leven in Boskoop tijdens de oorlog.
- De school is gesloten op Goede Vrijdag, 19 april en Tweede Paasdag, 22 april. Daarna verwachten we kinderen weer op school. Onze meivakantie is van maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei. Bij veel scholen start de meivakantie in de Paasweek, maar wij kozen voor een week later, omdat de zomervakantie pas 22 juli begint. Wij vonden elf weken na de meivakantie erg lang en kozen dus voor tien.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 april.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Gerda Figee

Op de volgende pagina leest u nog twee ingezonden berichten.

Ingezonden vanuit de R.K. parochie:

Kruiswegviering voor klein en groot

Op 19 april a.s. willen wij 's middags om 15.00 uur samen met alle kinderen, vaders, moeders, opa's en oma's de weg volgen die Jezus ging op Goede Vrijdag. Het is geen gemakkelijke weg die Jezus moest gaan. Toch proberen we met Hem mee te lopen.

Met begrijpelijke (bijbel)teksten en liedjes, met kaarsjes en gebedjes gaan we op weg, langs de afbeeldingen van deze Kruisweg van Jezus, de weg van pijn en lijden naar Pasen. Want uiteindelijk komt het allemaal wel goed bij God.

We vragen iedereen om (een) bloem(en) mee te brengen om bij het kruis neer te leggen, als teken van liefde, respect en mededogen.

Kinderen die het leuk vinden om een gebedje te lezen in de viering kunnen zich aanmelden bij: Elly van Es 06-1032 1593. Deze viering is in de H. Joannes de Doper kerk, A.P. van Neslaan 50.



Ingezonden vanuit de Oranjevereniging (Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief)

Optocht Koningsdag 2019 krijgt kleur!

Vaders en moeders opgelet! Wat zou het toch leuk zijn als alle kinderen van de basisscholen in Boskoop op 27 april, Koningsdag, met versierde steppen en fietsen mee doen aan de optocht vanaf A.P. van Neslaan naar Gemeentehuis Boskoop. We verzamelen om 9.00 uur aan de A.P. van Neslaan Boskoop, waarna we met muziek van de drumband vertrekken naar de Aubade op het Gemeentehuisplein aan de Zijde. Degene met de mooiste versierde step of fiets krijgt een leuke prijs.